

Bedankt ☺

Rijkdom

Jullie weten inmiddels denk ik wel dat ik me meer met intuïtie en spiritualiteit bezig gaan houden in de laatste jaren. Zo kreeg ik vorige week maandag (6 november) te 'horen' dat ik vrijdagavond 10 november heel erg rijk zou worden.

Nu wil het geval dat ik ruim 30 jaar geleden van mijn ex te horen had gekregen dat hij 'een man met een tulband' had gesproken die hem had verteld dat wij niet bij elkaar pasten. Hij vertelde toen ook dat ik op latere leeftijd heel erg rijk zou worden na vele jaren heel hard werken. Toen had ik daar geen boodschap aan en ook nooit meer over nagedacht. Nu schoot dat ineens door mijn hoofd. 'Het zal toch niet echt?!' Maar.... dacht ik gelijk; hoe kan je nu in één klap heel erg rijk worden? Wat voor datum is het vrijdag? De 10^e. OK, dat is wel de datum voor de trekking van de Staatsloterij! Nou je raad het al. We hebben inderdaad een staatslot gekocht met eindcijfer 7 (mijn 'geluksgetal')



Afijn, de 10^e breekt aan en we zijn helemaal niet bezig met het staatslot, want de opening van Unique Therapie staat voor de deur. We hebben het de hele week druk, druk, druk gehad en zijn echt tot de laatste minuut bezig geweest om alles er voor klaar te krijgen. Moeders werd 'ingehuurd' om alle pakketjes nog samen te stellen en te versieren met een mooi lintje. Toen Martine (onze eerste gast) binnen kwam waren we nog steeds druk bezig. We hebben achteraf ook nog niet eens alles wat we in huis hadden aan dranken en eten op de tafel gezet. Want al snel stroomde er meer mensen naar binnen en wilden mijn prachtige van 'hok' naar 'behandelruimte' omgetoverde ruimte zien. Vol trots heb ik iedereen ook verteld wat mijn bedoelingen hierin zijn en hoe het nu voor mij voelt, namelijk 'vrij en rijk'.

Ik heb enorm leuke reacties van iedereen mogen ontvangen zoals; 'wat een metamorfose', 'lijkt wel 2x zo groot', 'prachtige rustgevende kleuren'. Maar vooral ook de reacties zoals: 'een goed besluit',

'ik snap goed dat je deze keuze hebt gemaakt'. En dan natuurlijk alle wensen, kaarten, bloemen en cadeau 's. Want ja, ik ben werkelijk heel erg verwent door iedereen. Wat vooral bijzonder was en mij heel erg goed deed is de keuze van de vele cadeau 's. Het waren niet zomaar kaarten met 'succes' of een gewoon bosje bloemen, wat uiteraard al een fantastisch cadeau is door puur de aandacht die er aan gegeven is. Maar er is veel bewust gekozen met teksten zoals: 'deze kaart is het symbool voor de nieuwe weg die je ingeslagen bent. Een beslissing die vanuit het hart is genomen is veelal de juiste...', een andere kaart behorend bij een oranje bos bloemen 'van ons een klein presentje met een betekenis namelijk: de kleur oranje staat voor 'beweging, sportiviteit, vitaliteit, energie en aandacht die jij aan iedereen geeft. En voor deze dag feestelijkheid. De Gerbera staat voor; door jou wordt alles mooier'. Maar ook iemand die doodziek was en alleen de bos bloemen kwam aanreiken om daarna weer direct haar bed in te gaan. Of mensen die speciaal naar een mineralenbeurs zijn gegaan om daar een mooie steen (calciet en een ander rozenkwarts) voor me uit te zoeken, of een kandelaar in de vorm van een ster die vertelt dat ik niet alleen in de hemel schijn, maar ook in de behandelruimte, een andere prachtige kandelaar inclusief engel, een versteend houten hart, een mooie zelfgemaakte lichtbak met 'Unique Therapie'..... Te veel om op te noemen. Jullie hebben mij met zijn allen erg gelukkig gemaakt. Heel hartelijk dank voor al jullie steun, sympathie en liefde. Het voelt als een warm bad (of voor mij een koud bad haha ☺)

De volgende dag bedacht ik me opeens het staatslot weer. Die lag nog op de sportschool. We hebben inderdaad gewonnen. Wel € 20,-. Dat was natuurlijk niet de rijkdom die ik aan het begin van de week toebedeeld kreeg, maar



Dit is ware rijkdom!

Heel hartelijk dank voor jullie warme hart